



EEN ZOMERAVOND IN 'T BRONSGROEN EIKENHOUT

Zaterdagavond 30 juni
Kasteel Borgitter aan de grens Neeritter/Kessenich
Voorprogramma 19.00 uur
Start hoofdprogramma 20.00 uur

Bijna 100 jaar geleden componeerde Gerard Krekelberg, geboren in Neeritter, een lied, geïnspireerd op alles wat hij waarnam in zijn eigen omgeving. Het lied "Waar in 't Bronsgroen Eikenhout" groeide uit tot het volkslied van de beide Limburgen. De 125-jarige fanfare De Vriendenkring uit Kessenich gaat tijdens een openlucht concert-avond de uitdaging aan om te musiceren met verschillende artiesten en orkesten van weerszijden de grens. Dit crossoverproject combineert fanfare- en harmoniemuziek met allerlei andere muziekgenres als pipers, zang, woordkunst, percussie, close harmony, dans.... en dit zowel solistisch als in groepsverband. En hoe kan deze muzikale avond beter besloten worden dan met het gezamenlijk zingen van het Limburgs Volklied. (entree gratis)

OUD LIMBURGS SCHUTTERSFEEST

Nederweert, zondag 1 juli

Het grootste cultuurhistorische evenement van de beide Limburgen vindt wederom plaats in onze streek, de omgeving waar het feest 130 jaar geleden wortel schoot. 159 Schutterijen zullen door hun aanwezigheid tonen dat de cultuurhistorie in de beide Limburgen springlevend is. Om 13.30 uur start de optocht met vendelzwaaiers, muziekkorpsen, marketentsters, keizers, koningen, koninginnen, bielemannen en uiteraard schutters.

Meer info: www.ols2007.com



AVONDWANDELING DE BIEST

Weert, dinsdag 17 juli
19.00 uur op de Oelemarkt

Een bijzondere omgeving in Weert is wel de Biest. Twee voormalige kastelen en prachtige herenhuizen. Wiel Nouwen en Frits Weerts wandelen met ons mee over de Biest en laten u een oude straat opnieuw ontdekken. En misschien kunt u na afloop van deze tocht over de Biest praten als Brugman. En wat Brugman met de Biest te maken heeft zult u wel horen.

GLUREN BIJ DE BUREN OPHOVEN

Dinsdag 31 juli
19.00 uur St.-Servatiuskerk Ophoven

Thieu Wieërs zal tijdens zijn inleiding iets vertellen over de naam Ophoven + Geistingen (Graafschap Horne) en ons informeren over de kerk uit 1905/06 en de toren. We wandelen dan via de Maasstraat naar de Maas. Aan de orde komen Huis Reynders en de Bokkenrijders, de Katholieke School en het huis Gielen (Romeinse Heerbaan). Vervolgens bereiken we de windmolen met de naam "de Korenbloem", de lossing en de watersport. Tot slot komt "de Spaanjaard" in zicht en daar wacht u een aardige hap en een koele drank, indien u dat wilt uiteraard.



AVONDWANDELING "OVER" EN LANGS DE MAAS

Dinsdag 7 augustus
Café de Knip, Maasboulevard te Wessem.
19.00 uur. Start is bij Café "De Knip",
aan de Maasboulevard te Wessem

Parkeren kan op de Markt, enkele meters lopen tot "De Knip". Welke avondwandeling op de rol staat, met of zonder natte voeten, hangt o.a. samen met het weer. Er zijn een tweetal alternatieven, zoals daar zijn Wessem als historische dorps-/stadskern aan de Maas, bij avondlicht. Stevensweert als vestingstad bij avond. Bij de start zal duidelijk zijn welke route zal worden gekozen.

GLUREN BIJ DE BUREN... NEDERWEERT

Nederweert, dinsdag 21 augustus
19.00 uur: St.-Lambertuskerk, Nederweert

Na een korte historische inleiding door Alfons Bruekers volgt een rondwandeling door het dorp, begeleid door leden van de Heemkundevereniging. Augustus is van oudsher Onze-Lieve-Vrouwmaand. 'Gluren in Nederweert' staat dan ook helemaal in het teken van vrouwen. Waarom liet vrouwe Anna van Horn in 1547 de Nederweertse dorpskerk belegeren? En waarom hebben de Nederweertse vrouwen sinds de Beeldenstorm het privilege van de ere-zitplaats in de kerk? Hoe raakt Onze-Lieve-Vrouw van Rust uit Heppeneert in België toch in Nederweert verzeild?

Tijdens de wandeling maken we kennis met Nederweerts meest ondernemende vrouw, Merie-Ketrien, die met haar pony ruim veertig maal de aardomtrek te voet aflegde. We eindigen de dorpswandeling met een afsluitende drank in wat waarschijnlijk wel Limburg's oudste café genoemd mag worden: Grand-Café Siem naast de kerk, waar decennialang drie vrouwen, de drie gezusters Peters, de scepter zwaaiden. Vanzelfsprekend zijn ook mannen toegelaten tot deze wandeling!



LEZING "HERBESTEMMING JONGE MONUMENTEN"

Weert, maandag 3 september
19.30 uur: Fatimakerk, Coenraad Abelsstraat Weert

Op deze avond wordt een mini-symposium gehouden over de herbestemming van jonge monumenten. Dergelijke gebouwen krijgen steeds meer waardering, maar verliezen tegelijkertijd vaak hun functie. Duurzame herbestemming is de beste garantie voor behoud van deze monumenten. De problematiek rondom kerken wordt toegelicht door de heren Bart Wiekart en Antoine Jacobs, die een inventarisatie hebben uitgevoerd van alle Limburgse kerken na 1940. Onderzoeker Lucas van Zuijlen, die de herbestedingsstudie van Delftse studenten heeft geleid, geeft zijn visie op grote projecten zoals De Lichtenberg.

OPEN MONUMENTENDAG WEERT

Weert, Weekend 8-9 september

Dit weekend zullen de gebouwen van de Weerter architect Pierre Weegels (°1904-†1966) volop in de schijnwerpers staan. In museum De Tiendschuur start een tentoonstelling over het oeuvre van deze architect. Talloze activiteiten zullen er worden georganiseerd op vele bijzondere locaties. Meer informatie t.z.t. op www.weert.nl



KAPEL ONDER DE LINDEN EN ABDIJKERK

Thorn, zondag 9 september



Als het ware een feest voor het oor in twee historische gebouwen die ook tijdens de landelijke Open Monumentendag mogen worden gezien. Vanaf 14.30 uur speelt een blazersensemble van de Koninklijke Harmonie van Thorn in de Kapel onder de Linden. Vanaf 16.00 uur verzorgt een blazersensemble een concert in de Abdijkerk van Thorn.

LEZING IN HET KADER VAN 'HET JAAR VAN DE PELGRIM'

Thorn, donderdag 13 september
Locatie: zaal D'n Ingel Thorn
Aanvang: 20.00 uur



In het Jaar van de Pelgrim 2007 en bij het 650-jarig bestaan van de St.-Jacobus-Broederschap Roermond zullen twee leden van deze Broederschap een lezing verzorgen.

Aan de orde kunnen o.a. komen:

- waarom pelgrimage? De geschiedenis ...;
- de wegen naar Santiago de Compostela, met name in "onze regio";
- ervaringen van pelgrims;
- de hoeders van de pelgrimage 650 jaar;
- de hedendaagse interesse in pelgrimstochten, bedevaarten en heiligdomsvaarten.

Alle activiteiten zijn GRATIS toegankelijk en iedereen is van harte uitgenodigd !

Meer informatie : 00 31 (0) 6 53 284 665

Met dank aan alle vrijwilligers en organisaties die deze Cultuurhistorische Zomer 2007 spontaan ondersteunen!

CULTUURHISTORISCHE ZOMER 2007

Organisatie:

De Aldenborgh, Kring Weert van
het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
Geschied- en Heemkundige Kring "Het Land van Thorn"

GLUREN BIJ DE BUREN... OPITTER

Opitter, zaterdag 23 juni



Tussen 10.00 en 18.00 uur zijn te bezichtigen op eigen initiatief of met begeleiding van gidsen: de St.-Trudokerk met middeleeuws retabel, de recent gerestaureerde kapel O.-L.-Vrouw Troosteres der Bedrukten, met o.a. de prachtige nieuwe glasramen, Pollismo- len: een geologisch interessante en ecologisch waardevolle site met watermolen, pijpenmuseum en het heraangelegde park Itterdal. Na afloop kan u in dit brouwersdorp voor een natje en een droogje ongetwijfeld terecht in een van de horecazaken.

