

SOERENDONK, DINSDAG 21 AUGUSTUS 2012

Gluren bij de burens ... Soerendonk
Aanvang: 19.00 uur in de kerk van Sint-Jan-Onthoofding,
Dorpsstraat 25, 6027 PD Soerendonk

Soerendonk is een van de zes kernen van de gemeente Cranendonck, meest zuidelijke gemeente van Noord-Brabant. In de nabijheid van het thans ruim 1700 inwoners tellende dorp ligt het kasteelgehucht Cranendonck. Hier verrees in het midden van de 13de eeuw het kasteel Cranendonck, dat vermoedelijk werd gebouwd ten tijde van Engelbert van Horn, wiens nazaten zich Van Cranendonck noemden. Vanaf het midden van de 16de eeuw kwam de Baronie Cranendonck met de onderhorige plaatsen Budel, Maarheeze, Soerendonk en Gastel in het bezit van de Oranjes. Soerendonk en Cranendonck vormden het decor van de eerste heksenprocessen, die in 1595 in Peelland plaatsvonden. In september 1673 werd het Oranjekasteel Cranendonck door de Fransen verwoest. In de twintigste eeuw verkocht de Roermondse familie Clocquet het landgoed aan de toenmalige gemeente Maarheeze, die hier haar gemeentehuis vestigde en Cranendonck tot een landbouwcentrum maakte. In 1996 werden de resten van het middeleeuwse kasteel blootgelegd en enige jaren geleden in het veld gereconstrueerd.

Het nabijgelegen dorp Soerendonk heeft nog een herkenbare structuur met pleintjes met bomen. Een van de belangrijke bomen is de Sint-Jansboom op de Heuvel, eigendom van Soerendonks trots, het Sint-Jansgilde. Hier lag vroeger ook de kern van het dorp met de kapel en het raadhuisje. Na de bouw van de 'Waterstaatskerk' (1836) verplaatste het centrum zich naar die omgeving. De fraaie kerk herbergt nog enige bijzondere stukken, waaronder zeer oude luidklokken en het oudst navijsbare orgel van de fa. Vermeulen uit Weert. In de nabijheid van de kerk vinden we nu nog het dorpsplein met H. Hartbeeld en nabijgelegen vroegere smederij. Dat Soerendonk echter veel ouder is werd bewezen door recente opgravingen, die een Romeins grafveld aan de oppervlakte brachten. Soerendonk en Cranendonck heten u van harte welkom op 21 augustus!



WEERT, MAANDAG 27 AUGUSTUS 2012

Lezing over de Protestantse Gemeente van Weert en de 100-jarige Bethelkerk om 19.30 uur in de Bethelkerk, Maaspoort 30, 6001 BP Weert

De Hervormde Gemeente, die aanvankelijk gecombineerd was met Roermond, werd gesticht op 31 mei 1852. De hervormde inwoners van Weert werden bediend door een predikant uit Roermond. Bij Koninklijk Besluit in 1859 werd de Hervormde Gemeente zelfstandig verklaard en kon ook de eerste eigen predikant worden bevestigd.

De financiële middelen waren echter zeer beperkt; de hervormde gemeente Weert had zelfs het stempel van onvermogenende gemeente. Het ledenaantal was zeer beperkt. Telde de Hervormde Gemeente op 1 januari 1855 nog 63 leden, in de periode 1870-1883 varieerde het ledenaantal van 17 tot 25.

Aangezien de huisvesting van de Hervormde Gemeente aan de Oelemarkt inmiddels in slechte staat verkeerde, werd besloten het pand te verkopen. Een nieuwe kerk en pastorie werd aan de Maaspoort door aannemer Weegels gebouwd naar een ontwerp van G. W. van Heukelom. In de dakruiter hangt een klok uit 1512, gegoten door Geert van Venlo. De pastorie werd in 1911 in gebruik genomen; de inwijding van de kerk vond in 1912 plaats.

Tegen het eind van de jaren dertig deden kerk en consistoriekamer dienst als Protestants Militair Tehuis. De pastorie werd in 1944 door Engelse militairen gevorderd en verkeerde na 1 jaar in zo'n slechte staat, dat restauratie hoognodig was.

De jaren zestig en zeventig werden gekenmerkt door bouwplannen, waarvan uiteindelijk alleen de uitbreiding van de kerk en de bouw van de gemeenschapsruimte zijn gerealiseerd in 1974.

Vanaf 1852 waren hem 15 predikanten voorgedaan; er zijn ook jaren geweest dat er geen predikant was. In 2004 is de Kerkgemeenschap als een van de eerste gemeenten in Nederland opgegaan in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

OPEN MONUMENTENDAG: WEEKEND 8-9 SEPTEMBER "GROEN VAN TOEN"

Het landelijke thema van Open Monumentendag 2012 is 'Groen van Toen'. Hoe zag het groen in en om Weert er in het verleden uit, wat is er allemaal veranderd en wat is er nog van overgebleven?

Het thema van dit jaar past uitstekend bij de bekende slogan 'Weert, Stad in het groen!' met een zeer gevarieerd programma. Voor elk wat wils, voor jong en oud! Sommige plekken zijn slechts zelden of nooit voor het publiek geopend. Maak er gebruik van. En de toegang is overal gratis.

Alvast een kleine selectie van wat er die twee dagen zoal te zien en te beleven is.

- De openstelling van het openluchttheater 'De Lichtenberg' in Weert met concert van het Weerter Mannenkoor e.a....
- Activiteiten in Stramproy in en rond het natuur- en wandelgebied De Sjâns. In het heemkundemuseum Pieërkes (bij de Sjâns) wordt extra aandacht besteed aan het landschap. Bij de Sint-Jansmolen, die ook open is, wordt uitleg gegeven over de bouw van dit bijzonder soort standerdmolens. De Sint-Annamolen op Keent is ook open. Uitleg over het belang van de molenbiotopen.
- Verder is de Fatimakerk, die de rest van het jaar gesloten is, opengesteld voor het publiek. Een mooie gelegenheid om dit monument van binnen te bekijken.
- Ook de blikvanger van Weert, de Sint-Martinustoren is te bestijgen. Stadsbeiaardier Frank Steijns zal op zaterdag een keur aan melodieën met het thema 'Groen' vanaf de toren ten gehore brengen.

De stadsgidsen Weert hebben in nauwe samenwerking met de Stichting Groen een fiets- en wandelroute samengesteld. De groene omgeving van Weert staat ook volop in de belangstelling vanwege de nominatie van Weert als Groenste stad van Nederland. Reden te meer om er samen van te genieten!

Uitgebreide informatie is te lezen op de website www.weert.nl of www.openmonumentdag.nl.



NAJAARSEXCURSIE NAAR DE STAD NAMEN (B) ZATERDAG 15 SEPTEMBER 2012

Namen (in het Frans: Namur) is de hoofdstad van de gelijknamige provincie en de hoofdstad van Wallonië. De stad, die ongeveer 110.000 inwoners telt, is gelegen aan de samenloop van de Maas en de Sambre, 25 kilometer ten oosten van Charleroi. De Ardennen worden hier ook wel de Naamse Ardennen genoemd.

Van oudsher is Namen vooral een bestuurlijk en militair centrum geweest. Daarvan getuigt de beroemde citadel, gelegen 100 meter boven de Maas, die de stad domineert en die het grootste Europese verdedigingswerk is.

De stad heeft een prachtige middeleeuwse stadskern, maar van de ommuring zijn slechts twee torens bewaard gebleven, de Tour Marie-Spilar en de Tour Saint-Jacques. Deze laatste fungeert als klokken-toren.

Van de vele monumenten die de oude stad kent, zijn te noemen:

- de Halle al'Chair (vleeshuis), gebouwd in 1590, die sinds 1855 een archeologisch museum herbergt. Het is een fraai voorbeeld van de zogeheten Maaslandse Renaissancestijl;
- de 18de eeuwse Sint-Aubankathedraal, in classicistische stijl. De toren is ouder (13de eeuw; bezit 50 klokken), en behoort tot de vroegere kathedraal die hier gestaan heeft;
- de 17de eeuwse Saint-Loupkerk, gebouwd in barokstijl. De dichter Charles Baudelaire noemde deze kerk een "dure doods-kist". Dat had hij misschien beter niet kunnen zeggen, want na zijn bezoek zakte hij in elkaar en overleed enkele maanden later;
- de Sint-Jan-de-Doperkerk, de oudste kerk van de stad, oorspronkelijk uit de 13de eeuw (in gotische stijl);
- het Waalse Parlementsgebouw op het Grognon, aan de voet van de citadel. Eertijds deed het gebouw dienst als hospitaal, het Hôpital Saint-Gilles.

Ook de museumliefhebbers kunnen er hun hart ophalen in o.a. het genoemde archeologisch museum en het Musée Groesbeeck de Croix, met meubelen, houtwerk en vaatwerk uit de vroegmoderne tijd. Nederlandstalige gidsen zullen ons tijdens onze rondwandeling door Namen begeleiden en ons op de hoogte stellen van al het mooie dat er te zien is.

Voor meer info: www.ghklandvanthorn.nl

REEDS ACHTSTE EDITIE

CULTUURHISTORISCHE ZOMER 2012

Organisatie:

De Aldenborgh, Kring Weert van
het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
en de Geschied- en Heemkundige Kring "Het Land van Thorn"

STRAMPROY, DINSDAG 19 JUNI 2012

Gluren bij de burens ... Stramproy
Aanvang: 19.00 uur: St.-Willibrorduskerk
Kerkplein 1, 6039 GH Stramproy

Let op als u met de auto komt: parkeren op het Kerkplein is niet toegestaan, wel bij de C1000 (Horsterweg) en bij de sporthal (Burg. Smeijersweg).

Stramproy, een dorp met ruim 5100 inwoners. Lange tijd was het een zelfstandige gemeente maar sinds 1998 is het deel van de gemeente Weert. Vroeger was Stramproy een van de vier kwartieren van het vorstendom Thorn.

Stramproy ligt een beetje weggeduwd tegen de Belgische grens bij Molenbeersel. Wonen bij een landsgrens had vooral in het verleden tot gevolg dat er gesmokkeld werd. Vooral zout, rookwaren maar ook levend vee. Vanwege die zoutsmokkel heeft de carnavalsvereniging zich de naam "Zootmaale" aangemeten.

We starten in de Willibrorduskerk, genoemd naar de missionaris die hier omstreeks 700 daadwerkelijk heeft rondgelopen. De wandeling gaat door twee van de vijf rothen (gehuchten) die Stramproy vroeger kende: Torenroth en Bergeroth. We passeren o.a. één van de drie molens van Stramproy, de gevel van de voormalige brouwerij Maes en de plaats waar 400 jaar geleden de eerste markt van Stramproy werd gehouden.



OSPEL, DINSDAG 3 JULI 2012

Gluren bij de bureu ... Ospel

Aanvang 19.00 u: de kerk O.L. Vrouw Onbevlekt Ontvangen

O.L. Vrouwestraat 38, 6035 AR Ospel

Van 17.30 tot 18.30 uur:

gelegenheid de kerktoren te beklimmen

Afsluiting om 22.00 uur in Gemeenschapshuis Haazehoof
aan het Aerthijsplein te Ospel.

Ospel ligt ingeklemd tussen de Peel en twee kanalen. Vanuit de historie gezien was de gemeenschap vooral op zichzelf aangewezen. Hoewel er al eeuwenlang mensen in de Peel kwamen (vooral voor de turf), wordt Ospel pas in 1612 voor het eerst genoemd in een akte. Het duurt dan nog tot 1775 voor we Ospel voor het eerst op de landkaart (Ferrariskaart) tegenkomen. In 1864 besluiten de mensen van Ospel tot de bouw van een eigen kerk.

In een korte historische inleiding zal Henk Hermans schetsen hoe de bouw van de kerk tot stand kwam en hoe een gemeenschap van minder dan 1000 (overwegend arme) personen een kerk bouwde en financierde. Daarna wordt groepsgewijs een wandeling gemaakt door het dorp waarbij een vijftal objecten van historische waarde worden bezocht.



HERDENKING PATER SANGERS OSC

ZONDAGOGHTEND 8 JULI 2012

Kapel Siemkensheuvel
Siemkensheuvel, 3680 Maaseik



Bijeenkomst met dialectmisviering ter herdenking van de 25ste sterfdag van pater Sangers o.s.c.

Een brug over de Maas, een cultuurhistorische vereniging, een cultuurprijs, een menu: ze zijn allemaal genoemd naar een kruisheer uit Maaseik, pater Willem Sangers.

Het is op 6 juli 2012 precies een kwart eeuw geleden dat pater Sangers plotseling in Maaseik overleed, daags na het voor hem zo dierbare Oud Limburgse Schuttersfeest. Het Maasland

was in diepe rouw, want zoals een columnist destijds schreef: "Hij leerde Zijn Volk het Maasland beminnen...".

Pater Sangers (geboren in 1915 te Stevensweert) was leraar geschiedenis aan het Kruisherencollege te Maaseik, maar daarnaast betrokken bij talloze verenigingen op geschiedkundig, cultureel en sociaal vlak. Ook realiseerde hij het eerste georganiseerde woonwagenveld "Siemkensheuvel" te Maaseik, een voorbeeld voor binnen- en buitenland.

Onder andere de Pater Sangerskring wil opnieuw alle mensen die in Sangers' geest werken, samenbrengen en herinneringen ophalen aan deze markante Limburger.

Meer info: www.patersangerskring.org

BOCHOLT, DINSDAG 17 JULI 2012

Gluren bij de bureu ... Bocholt

Aanvang: 19.00 uur in de St.-Laurentiuskerk

Kerkplein 1, 3950 Bocholt (B)

De gemeente Bocholt is gelegen aan de kanaalsplitsing van de Zuid-Willemsvaart en het kanaal Bocholt-Herentals. Een kleine gemeenschap in het noordelijk puntje van de Limburgse Kempen en grenzend aan Nederland.

Bocholt bestaat uit vier parochies: Bocholt, Kaulille, Reppel en Lozen, maar we richten onze aandacht enkel op Bocholt zelf.

De heerlijkheid Bocholt (tweede helft van de 12de eeuw) heette eerst 'Bucolt' wat beukenbos of beukenhout betekent.

Bocholt behoorde tot 1365 bij het graafschap Loon en van 1365 tot 1789 bij het prinsbisdom Luik.

Tot aan de Franse Revolutie resideerden de Heren van Bocholt op de 'Damburg', een versterkte herenhoeve in het centrum van de gemeente. Bocholt centraliseerde zich rond haar parochiekerk 'St.-Laurentius'. Omstreeks 1231 liet de graaf van Loon de kerk in vroeggotische stijl optrekken. In de strijd tussen de graaf van Loon en de prins-bisschop van Luik werd zij voor het grootste gedeelte verwoest. De toren bleef overeind.

In 1910 werd de kerk alom bekend door de torenverplaatsing. De Bocholttenaren waren verplicht hun kerk te vergroten wegens een enorme bevolkingstoename. De toren werd 9,4 meter verplaatst en deze gebeurtenis vormt een apart hoofdstuk in de plaatselijke geschiedschrijving. Sindsdien dragen de Bocholttenaren met fierheid de vleiende bijnaam 'Torenkruiers'.

- Na een welkomstwoord door burgemeester Jos Claessens en een korte historische inleiding door dhr. Wim Cuppens volgt een begeleide wandeling door het dorpscentrum van Bocholt.
- Bezoek aan de St.-Laurentiuskerk, met haar Maria-retabel en de torenverplaatsing.
- Bezoek aan het 'Het Biotechnicum'. Deze "Landbouwschool Cornelius a Lapide" werd in 1923 gebouwd op grond van de vroegere hoeve Van den Steen (a Lapide), samen met de gelijknamige stoommelkerij aan de overzijde van de straat.
- Aandacht voor hoofdbibliotheek 'De Priool' en voor Brouwerij Martens en het Bocholter Brouwerijmuseum, dat met een oppervlakte van 4.000 m² één van de grootste brouwerijmusea van Europa is.



Grotere zomerevenementen in Bocholt:

- 24 juni Sint-Kristoffelbedevaart
- 28-29 juli Festiviteiten rond 850-jarig bestaan van Bocholt
- 9 september Open Monumentendag Vlaanderen
- 24 juni-30 september Vlaggentoonstelling St.-Laurentiuskerk



EXCURSIE NAAR SINT-TRUIDEN (B). DONDERDAG 26 JULI 2012

Met meer dan 250 beschermde gebouwen is Sint-Truiden de zesde monumentenstad van Vlaanderen. Om de zeven jaar staat de Heilige Trudo, stichter van de stad, in de belangstelling tijdens de Trudo-feesten, zo ook in 2012.

In 655 stichtte de heilige Trudo een priestergemeenschap, die geleidelijk uitgroeide tot de abdij van Sint-Truiden. Sint-Trudo was de zoon van rijke ouders die lid waren van de Frankische adel en die een goed hadden te Zerkingen. Trudo werd in Metz opgeleid en gewijd tot priester. In 660 realiseert hij een oude droom: de bouw van een kerk in zijn geboortestreek. Trudo koos daarvoor een plaats die ongeveer één kilometer noordelijker langs de Cicindria lag dan het oorspronkelijke Zerkingen.

Aangezien er aan het graf van de heilige Trudo wonderbaarlijke eigenschappen werden toegeschreven, kwamen er bedevaarten op gang die veel mensen trokken, waardoor ook handel en dienstverlening gingen bloeien. Dit leidde ertoe dat er een nederzetting ontstond die in de 11de eeuw stadsrechten kreeg en als *Oppidum Sancti Trudonis* te boek stond. De naam Zerkingen raakte geleidelijk in onbruik en de stad ging Sint-Truiden heten.

We bezoeken het in 1258 gestichte Sint-Agnesbegijnhof en de 11de eeuwse Sint-Gangulfuskerk. Tijdens de geleide stadswandeling komen we langs talloze bijzondere monumenten.

Kortom, laat u eens verrassen door deze stad in Haspengouw. Een stad die middels jumelage ooit intensieve contacten had met Weert.

Meer info: www.dealdenborgh.nl

STOKKEM, DINSDAG 7 AUGUSTUS 2012

Gluren bij de bureu ... Stokkem

Aanvang: 19.00 uur in de St.-Elisabethkerk

Steenkuilstraat 44, 3650 Dilsen-Stokkem (B)

Kom kennismaken met het pittoreske Stokkem aan de Maas. Om het graafschap Loon te beschermen bouwden de graven van Loon er een burch. Hierdoor kreeg Stokkem stadsrechten in 1244 en werd het één van de tien Loonse steden.

De goed bewaarde wallen en het gesloten stratenpatroon verwijzen nog altijd naar dit stad-zijn. Straten, huizen, monumenten en een 50 meter lange gevelschildering vertellen hun verhaal. De St.-Elisabethkerk is een prachtig voorbeeld van neoclassicisme en bevat authentieke kunstwerken.

De voorbije eeuwen verdienden de Stokkemenaren hun kost met vlechten en manden maken. Dit bijna verdwenen ambacht wordt nog gekoesterd in de vele monumentjes, het voormalige gebouw van de "korversschool" en het Maascentrum "De Wissen", dat u ook gaat bezoeken. In de zomer worden straten en huisgevels versierd met bloemen, in combinatie met vlechtwerk.

Luister naar het verhaal van de grote branden, de Maasoverstromingen en de bezettingen. De Maas heeft hier het Belgisch grondgebied alsmaar vergroot en heeft recent gezorgd voor een prachtig natuur- en wandelgebied aan de rand van het centrum, het "Maaspark Negenoord". Je kunt er geruisloos over de Oude Maas varen met een fluis-terboot of kamperen op het water op één van de kampeervlotten. Je komt ook te weten waarom in Stokkem een straatnaam verwijst naar een rivier in Zuid-Afrika, waarom er een perron is en geen trein en wat de link is met de mayonaise van Devos-Lemmens.

De leden van de Kunstkring Arnold Sauwen uit Stokkem heten u van harte welkom!

www.kunstkringarnoldsauwen.be

